

## Stralsund och Rügen 15 – 18 september 2019 med SPF Tranåsseniorerna

Kl 05.00 den 15/9 gled Ombergsbussen iväg med ett 40-tal förväntansfulla medlemmar ombord. Färden gick via Helsingborg-Helsingör till Gedser, där färjan till Rostock väntade. God mat + Tax Free Handel gjorde båtresan kort. Framme i Stralsund togs sällskapet emot på Hotel Zur Post med bekväma rum och en 3-rätters middag.



Efter en god nattsömn inleddes dag 2 med en frukost, modell större innan resan gick vidare till Rügen och de branta, vita klipporna av kritsten. Vår tolk berättar om dramatik när besökare gått för nära klippan. Besöket fortsatte till Hitlers skrytbygge för sig och de sina att semestra i. Stället heter Prora och ligger öde eftersom kriget kom emellan, men har nu börjat renoveras.

Efter lunch på Dolden Mädel Braugasthaus togs promenad för att se den 370 m långa bryggan innan tuff-tuff-tåget Rasender Roland via Putbus tog oss tillbaka till Stralsund. I matsalen väntade en överraskning före middagen, Stig Strömberg trollade för oss.

Dag 3 inleddes med frukost innan en lång promenad anförda av en mycket duktig guide genom Stralsund. Tre fina kyrkor, olika färger på de vackra husen. Hela Stralsund är ett kulturarv. Det var hit Karl XII kom i sträckritt från Turkiet 1714. På kvällen avnjöts middag på det anrika bryggeriet Alte Brauerei.

Dag 4 påbörjades hemresan efter en pampig frukost, besök på Calles, lunch på färjan, korvmål på Laganland glider bussen in i Tranås kl 22.30. Ordf. Jan-Åke Nyqvist och Louise Fransson gav som tack till Nunne Lander, Lasse Olsson och Jörgen Nordal för hela fina resan, var sin present.

För trolleriet vill Stig Strömberg inte ha betalt, så föreningen tillgodoser hans önskan om en slant till Barncancerfonden.

**Gunnel Magnusson**